



Bijdrage van onze dominee

Nietig en geliefd

Op 14 februari 1990 maakte het Amerikaanse ruimteschip Voyager 1 deze beroemd geworden foto:

Het kleine stipje dat omcirkeld is, is de planeet aarde waarop wij allen wonen. Op 6 miljard kilometer afstand bekeken is het nog nét iets meer dan helemaal niets... Dat is te vergeleken met wie wij zijn tegenover de



oneindig grote God: “Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?” (Ps. 8:4-5) en “In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal; de eilanden weegt Hij als zandkorrels.” (Jes. 40:15)

Die nietigheid van ons mensen kun je ook ervaren tegen Oud & Nieuw, als er weer een jaar voorbij is en als dat ons ruw confronteert met onze vergankelijkheid. Maar een week eerder hebben we dan Kerstfeest gevierd: “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh. 3:16) en “Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid.” (Titus 3:4-5a) De liefde van God voor die mensjes op dat aardbolletje, die Hij toch zelf geschapen heeft, gaat zelfs zó ver dat Hij zelf mens is geworden als wij. En met die liefde voor ogen mogen we het nieuwe jaar ingaan, klein maar geliefd...

Bijbelgespreksgroep

De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar vindt plaats op maandagmiddag 8 januari a.s. in de Thuishaven.

Inloop: Vanaf 13.45 uur.

Rond 14.00 uur buigen we ons over programma 15: "Plannen maken, Deo Volente" uit ons werkboekje "Leef je geloof".

Misschien hebben jullie al plannen gemaakt voor 2024. Maar in hoeverre betrekken we God bij onze plannen? Of mag je misschien geen plannen maken en moet je alles overlaten aan de Here God?

Vragen waarmee we aan de slag gaan.

Graag tot dan!



Hartelijke groeten, Janke

Gebedsmoment

"Samen in de Naam van Jezus" (Evangelische Liedbundel 218) is een bekend lied. Daar hoort ook bij: "Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer". Tijdens het maandelijkse Gebedsmoment in de Thuishaven zijn we daarmee bezig, eerst in gesprek en vervolgens in gezamenlijk gebed. Wees welkom a.s. maandagmiddag om 16.00 uur.

Stiltemeditatie

"Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven", zo nodigt Jezus ons uit (Mat. 11:28). Het gaat dan om rust voor je ziel, die je mag vinden door bij Hem in de leer te gaan (vers 29). Een kerkgebouw kan een middel zijn om deze rust bij Hem te zoeken en te vinden. Ook als u wat anders zoekt, U bent welkom a.s. dinsdagavond om 19.30 uur tot 20.00 uur in onze fraaie Dorpskerk.

Dank

De afgelopen weken werden Janke en ik weer aangenaam verrast door heel wat goede wensen via Kerst- en Nieuwjaarskaarten. Zo ervaar je hoeveel mensen de moeite daarvoor nemen: blijf geven van hun verbondenheid! Hartelijk dank aan allen die hier het hunne aan bijgedragen hebben; ik wil erop antwoorden met het rijm dat ik op de koffieochtend heb uitgesproken:

*Ik wens u allen veel zegen als overvloed van regen,
waar je ook gaat, allerwege, op alle straten en stegen,
hoe die ook zijn gelegen...Blijf elkaar toegenegen,
dankbaar voor wat je hebt gekregen, al zit het ook wel eens tegen.*

(de laatste regel is een latere toevoeging)

Mede namens Janke, ds. Arie Spaans

Agenda

Maandag 8 januari 13.45 uur Bijbelgespreksgroep (Thuishaven)

Maandag 8 januari 16.00 uur Gebedsmoment (Thuishaven)

Dinsdag 9 januari 19.30 uur Stiltemeditatie (Dorpskerk)

Woensdag 10 januari 9.30 uur creatief koffieuurtje bij Eleen Kranenburg, Hoge Weie 8.

De collectes

Eerste collecte is voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

Tweede collecte is voor Vrienden van De Hoop:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 onder vermelding van "Vrienden van De Hoop".

Met onze hartelijke dank!

Giften voor de diaconie:

Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749

Giften voor de kerk:

CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,

Ds. Arie Spaans

Colofon

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl



LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE COLIJNSPLAAT

Dienst op zondag 7 januari 2024 in de Dorpskerk

Voorganger:	Dominee F. van Vliet
Ouderling:	De heer H. Jobse
Diaken:	Mevrouw M.P. Houterman
Organist:	Mevrouw C. Nijse
Lector:	Mevrouw C.J. van Gilst
Koster:	De heer J.J. Hollestelle
Gastvrouw:	Mevrouw C.E.L. Kramer
Beeld/geluid:	De heren C. van Gilst en J.A. Brouwer
Kindernevendienst:	Mevrouw P.C. Verhulst

De eerste collecte is voor de kerk; de tweede voor Vrienden van De Hoop.
De bloemengroet is voor Dhr. De Waal.

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 121:1 en 4 (staande)

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Ps. 33: 7 en 8

Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Gebed van verootmoediging

Zingen: Lied 834: 1

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Woord van genade

Zingen: Lied 834: 2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Gebod

Zingen: Lied 834: 3

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Kinderen naar de kindernevendienst

Gebed voor de opening van het Woord.

1^e Schriftlezing: Jozua 1: 1-9 (NBV)

Zingen: Lied 513

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

2^e Schriftlezing: Hebrëen13:1-8

Zingen: Lied 653: 1 en 7

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Evangelische Liedbundel 246: 1 en 2

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Gebeden: Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Zingen: Lied 913: 1 en 3 (staande)

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Zegen, beantwoord met driemaal gezongen Amen (staande)

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.

GOEDE WEEK GEWENST!